



ODSHERRED LÆSER
Litteratur- og læsefestival

POESI-SIDER



DIGTE AF TOVE DITLEVSEN

Så tag mit hjerte

Så tag mit hjerte i dine hænder
Men tag det varsomt og tag det blidt
Det røde hjerte, nu er det dit

Det slår så roligt, det slår så dæmpet,
for det har elsket, og det har lidt,
nu er det stille – nu er det dit

Og det kan såres , og det kan segne,
Og det kan glemme og glemme tit,
Men glemmer aldrig, at det er dit

Det var så stærkt og stolt, mit hjerte,
Det sov og drømte i lyst og leg,
Nu kan det knuses – men kun af dig

De evige tre

Der er to mænd i verden,
der bestandig krydser min vej.
Den ene er ham, jeg elsker,
den anden elsker mig.

Den ene er i en natlig drøm,
der bor i mit mørke sind.
Den anden står ved mit hjertes dør,
jeg lukker ham aldrig ind.

Den ene gav mig et vårligt pust
af lykke, der snart for hen.
Den anden gav mig sit hele liv,
fik aldrig en time igen.

Den ene bruser i blodets sang,
hvor elskov er ren og fri.
Den anden er et med den triste dag,
som drømmene drukner i.

Hver kvinde står mellem disse to,
forelsket, elsket og ren.
En gang hvert hundred år kan det ske,
de smelter sammen til en



KLASSISKE POESIBOGSDIGTE, -RIM OG ORDSPIL

Kære venner og veninder,
Hjælp mig med at samle minder
Kom fra syd og kom fra nord
Med et lille mindeord
(Skrives typisk af poesibogens ejer først i bogen)

En lille blomst
på livets vej
Hvisker stille
"Forglem mig ej"

For nogle er himlen lys og blå,
For andre er den mørk og grå,
Jeg tror det er vor's eget humør,
Som giver verden dens kulør

Kys ikke en nar
Og lad ikke et kys narre dig

Jeg ønsker på din bryllupsdag
At du må halsen knække
Jeg mener ikke halsen din
Men halsen på en flaske vin

Roser er røde
Violer er blå
Jordbær er søde
Og du er ligeså

Hvis jeg skal trækkes med på rad
For i din bog at gemmes
Så vælger jeg det sidste blad
Fordi jeg sidst vil glemmes
(Skrives typisk på poesibogens sidste side)

Først det lille v
Så det lille e
Også det pæne n
Så har du en ven



Jeg sad på en stige
Og skrev til en pige
Så kom der en kat
Så slog jeg en klat

Når du plukker blomster, pluk så en til mig
Når du tæller venner, glem da ikke mig

Et lige kys man ej kan få
I vejen sidder næsen
Men et på skrå kan også gå
Hvis blot man ej er kræsen

Roser vil visne
Skønhed forgå
Mindet om dig
Vil altid bestå

Den lille hvide svane
På søen glider hen
Gid alle dine dage
Må glide hen som den

Når du bli'r gammel og ingen vil ha' dig
Flyv op i et træ og lad kragerne ta' dig

Her i dette hjørne
findes ingen bjørne
(der tegnes typisk en bjørn i hjørnet)

Alt i verden går på tværs
Derfor også dette vers
(Skrives typisk på skrå over siden/som et kryds)



De som stjæler denne bog
De skal hænges på en krog
De skal piskes med et ris
Så de hylér som en gris

(Navn) er en stjerne
giftes vil hun gerne
filmes skal hun snart
fordi hun er så smart

Se lyst på livet,
Vær munter og glad
Så skilles de mørke skyer ad

Ord er lette som vinde
Trofaste venner er svære at finde

Et lille minde
Du her vil finde
Om din skolekammerat...